

תנועת בני-עקיבא בישראל



ההנהלה הארצית

שבת תנועה בבני-עקיבא

של עולים, הכריזו לא מכבר על פתיחת הסניף ה- 30 לילדי עולים. יחד עם הטיפול הקבוע בנושאי עליה, הוחלט להקדיש השנה את שבת התנועה לנושא מיוחד "ירושלים".

בימים בהם יש החוששים לבקר בחלקים מהבירה, ואחרים מעלים סימני שאלה בדבר עתידה המדיני של העיר, החליטה התנועה ש"הכל עולין לירושלים"

אי לכך עסקו בחודש האחרון בכל הסניפים בנושא ירושלים כשפיטגת העיסוק, בשבת התנועה.

כפתיחה לנושא נערך סמינריון ארצי לקומונרים בעיר העתיקה.

הסמינריון נקרא "ירושלים של הלום" ועסק בהבטיים שונים של הנשא.

200 הקומונרים חולקו לקבוצות משנה ועסקו בשלל פעילויות הקשורות למשמעותה של ירושלים. גולת הכותרת של הסמינר היתה סיור לילי ברובע המוסלמי. קבוצות סיירו החברים בסמטאות העיר העתיקה כשבפיהם שירי ירושלים. ליד שער השלשלת אמרו פרקי תהילים ועל גגות בית רנד פרצו בריקודים.

הסיור המקיף (שלוש וחצי שעות) אשר תואם ולווה ע"י כוחות הביטחון, היווה לרבים הזדמנות ראשונה ללמוד על בתי יהודים בהם גרו רבנים ואנשי מעשה בשנים עברו.

מרגש ביותר היה הביקור אצל המשפחות היהודיות הגרות ברובע המוסלמי והנוצרי, בתנאים פיסיים קשים, גרים בהשקט וביטחון משפחות וילדים, מתוך אמונה בתפקידם ליישב את הבירה. הקומונרים נפגשו עם עוצמת ה' אמונה והעשייה של "דור הכיפות הסרוגות" אשר מישיבים בשלום ואהבה את ירושלים העתיקה.

במקביל לסמינר, הופצה בכל סניפי הארץ, חוברת הדרכה חדשה בנושא ירושלים. החוברת אשר נכתבה ע"י הרצל רוזנברג ממחוז ירושלים, שלומית פרידלנדר ממחוז דן ואתיה דן מתושבי הרובע הנחתה את חודש הפעילות בנושא ירושלים.

הלואי ונזכה, חברי בני-עקיבא ועם ישראל כולו, לעלות במהרה לירושלים הבנויה!

בחורף תרפ"ט היה המעשה, הימים ימי טרום קום המדינה והציבור הדתי אינו חזק. רבים מתביישים לחבוש כיפה ברחוב ואף מציאת עבודה כפועל דתי אינה קלה. והנה התכנסו כשלושים צעירים בסניף הפועמ"ז בירושלים, חלקם תלמידי כיתה ח' והחליטו לייסד תנועת נוער דתית. תנועה שתחנך נוער דתי גאה, החזק באמונתו ונחוש להשתלב בכל תפקיד במדינה. אך מדוע לקרוא לתנועה בני-עקיבא? מספר אחד המייסדים, יחיאל אליאש "זו היתה הצעתו של אברהם קסטנבוים ז"ל הוא הציע את השם "בני-עקיבא" וזה "הדליק" אותנו, רבי עקיבא סימל בעינינו, יותר מכל שם אחר, את רעיון תורה ועבודה, הוא היה גם פועל, גם רועה צאן, גם לוחם לאומי, גם תלמיד חכם, והשקיע עצמו בד' אמותיה של תורה והלכה. ר' עקיבא מסמל את הדתיות הלאומית המצרפת תורה למעשה הלוצי. ר"ע ראה בכל אדם - אדם. וזו היתה גם תפיסתנו - לא להרחיק, אלא לקרב. אנו תלמידיו של רבי עקיבא - "אנו בני-עקיבא".

הפעילות התמסדה בל"ג בעומר תרפ"ט ותאריך זה (הקשור גם לרבי עקיבא) נקבע כיום הולדת התנועה. מאז, כל שנה מקיימים בסמיכות למועד זה את "שבת - תנועה" בה מלבנים ומבררים חברי התנועה את דרכה - דרכם.

מקובץ נערים לפני ס"ג שנה, שחלמו על יום בו ימנו 100 חברים, שחלמו על יום בו ימצאו מרכז קבוע לסניף הבודד - עלה ופרח השתיל הרך. היום ביום הולדתה ה- ס"ג מונה התנועה 224 סניפים וקרוב ל- 40 אלף חברים פעילים. מהנא"ר של שלושה פעילים צמחה התנועה להנהלה פעילה של 80 חברים, בנוסף ל- 220 רכזי הסניפים. בעיר ובקיבוץ, בכפר ובמושב, בארץ ובחו"ל מתחנך הנוער, כש"ראשו בעמקי תורתה, וכפיו ברגבי אדמתה", מהקמת ישובים עד סניפים לעולים חדשים, מקירוב לבנות ועד התנדבות בכתי חולים. הכיפה הסרוגה של חברי בני-עקיבא מוכרת ופעילה.

זה כבר שנה וחצי ויותר מתמקדים סניפי התנועה בתחום קליטת עליה. בנוסף למבצעים חד-פעמיים בחגים, ואימוץ אישי