

## משפחת נורדליכט-וכטל (סכודניצה, בוריסלאב, אוריץ')

מפי שמואל וכטל, יליד 1929 סכודניצה:

באוריץ' גרה משפחת נורדליכט, זוהי משפחתה של אמי. סבי, שלום נורדליכט היה מנהל של אתר קידוח נפט, שהיה שייך למשפחת גרטנברג. סבי התאלמן בגיל צעיר מאוד, בשנות ה-30 לחייו ונשאר עם 6 ילדים, כשהבת הבכורה בת 13 והבן הצעיר בן מספר חודשים בלבד. סבי לא התחתן שוב וגידל את הילדים בעזרת בתו הבכורה חנקה זלינגר, יחד עם עוזרת אוקראינית.

סבי נרצח באוריץ', מלווה בשתי בנותיו, אמי מינקה וכטל ודודתי, פייג'יה טפר. יחד עמם היו שתי כלותיו, האחת – גוסטה מבית וכטל, והשנייה – זושא מבית שלייפר. שני ילדיה של גוסטה ושל שלום, בנו של סבי, ששהה ברוסיה באותו הזמן, נספו גם הם. הבת שושנה (דונצ'ה) שהייתה רק בת 10 וברוך (בוצ'ו) בן 7. בעלה של הכלה הצעירה, זושא, נרצח קודם לכן, בעת שערק מהצבא הרוסי על מנת להגיע אל משפחתו. בעלה של דודתי פייג'יה, וילק שור-טפר, גויס לצבא האדום ומאז אבדו עקבותיו. בן נוסף של סבי, שמילקו, נפטר בתקופת הכיבוש הרוסי, אך ללא קשר למלחמה, מניתוח אולקוס.

בסכודניצה התגוררה משפחתו של אבי, שלמה וכטל. סבי, צבי (הרש) היה הגבאי של בית הכנסת הגדול בעיר ובמקצועו היה קצב וניהל אטליז כשר. הוא התחתן עם סבתי, לובה מבית אוברלנדר, ונולדו להם שבעה ילדים, 5 בנות ו-2 בנים. שניהם נפטרו בשיבה טובה ונקברו בבוריסלאב. אבי התחתן עם אמי מבית נורדליכט וגם האחות הצעירה ביותר לבית וכטל התחתנה עם בן ממשפחת נורדליכט. דודתי חנה, הבת הבכורה של משפחת וכטל, התחתנה עם דיכטר, נולדו להם שני בנים והמשפחה כולה היגרה לארצות הברית לפני המלחמה. דודי יחיאל נרצח במאטהאוזן, אשתו סוניה מבית מונסטר נרצחה באושוויץ ושלושת הבנים שלהם ניצלו. דודה פרידה נרצחה עם כל משפחתה בסכודניצה ככל הנראה. לבעלה קראו משה אייזנשטיין וילדיה אג'ה וריבוש. ריבוש ניצל מפוגרום בסכודניצה כפי שמסופר בסרט. דודה לולה עם שתי בנותיה, קלרה ודושה, ועם בעלה, פיניו גרינברג, נספו גם הם. דודה מלכה וייסמן עם בעלה ושתי בנותיה, אנג'ה ולובה, התגוררו בסטניסלבוב ולא ידוע מה עלה בגורלם. אם מישהו יודע דבר על הימצאם או גורלם, אשמח מאוד לשמוע.

מכל שתי המשפחות נותרו חמישה. אבי, שלמה וכטל. דודי, שלום נורדליכט. דודתי, חנקה זלינגר. אחותי, ורדה (רוז'יה) גריובר ואני. עלינו ארצה בעלייה ב' בשנת 1946.

אני התיישבתי בקיבוץ דן. שם הכרתי את אשתי, שרה מבית שטיירמן ושם נולדו שני ילדיי, יעקב והגר. בקיבוץ התגוררנו מ-1947 עד 1958, אז עברנו להתגורר בכפר סבא. שם נולד בנו הצעיר שלמה ומאז אנחנו פה. גם אחותי מתגוררת בכפר סבא ולה שני ילדים, שישה נכדים ושלושה נינים. לי יש שישה נכדים ושלושה נינים. נכד נוסף שלי נהרג בתאונת דרכים בגיל 16.

### הסרט מחולק לשישה מקטעים:

ההשפלות האנטישמיות לפני פרוץ המלחמה.  
הפוגרום הראשון בסכודניצה  
רצח בני משפחתי באוריץ' בפיקודו של מנטין  
המחבואים בהם התחבאנו  
סיום המלחמה  
העלייה לארץ והחיים בארץ.

האירועים בסרט מתפרשים על פני שלוש ערים מרכזיות: אוריץ', סכודניצה ובוריסלאב (פולין-אוקראינה).