

חיה חביב-כהן

חיה חביב לבית קסטנבאום נולדה בעיר דרוהוביץ' בפולין (כיום אוקראינה), ב-11 בנובמבר 1924, י"ד חשוון ה'תרפ"ה, להוריה: צילה לבית כהן ומשה לבית קסטנבאום. אימה צילה, היתה עקרת בית, ואביה משה, חייט. חיה למדה בפולין בכיתה א' בבית-הספר היסודי-כללי.

בשנת 1933 עלתה חיה לארץ-ישראל עם דודה פנחס כהן (אחי אימה) ורעייתו חדווה והצטרפה לדודיה – יהודה (אבי), חנוך ויהודית שכבר גרו בארץ. הוריה נשארו בדרוהוביץ' בכוונה להגיע מאוחר יותר ולא זכו. בארץ התגוררה חיה עם פנחס וחדווה בתל-אביב ברחוב יעל ובהמשך עברו להתגורר ברחוב ישראליס. חיה למדה בביה"ס תל-נורדאו בתל-אביב, בהמשך ב"בית חינוך לילדי עובדים" שברחוב טשרניחובסקי. ללימודי תיכון עברה לבית-ספר חקלאי במשק הפועלות, בצפון תל-אביב.

חיה היתה חניכה בתנועת "הנוער העובד והלומד" וכשבגרה יצאה להכשרה בקיבוץ עין-גב ובהמשך עברה עם הגרעין לקיבוץ כפר-סאלד.

בשנות ה-40 עברה להתגורר במוסד החקלאי "בן שמן" שם עבדה בחדר האוכל והכירה את בעלה לעתיד זאב חביב ז"ל, שהיה רפתן מטעם קבוצת אבוקה.

בשנת 1943 נישאה לזאב והחתונה התקיימה בחצר ביתנו. השניים עברו לקבוצת אבוקה, בעמק בית-שאן. שם עבדה כאחראית מטבח (אקונומית). בקבוצת אבוקה נולד בנה הבכור, עודד (דדי).

בשנת 1947 עברו חיה וזאב להתגורר במושבה אבן-יהודה בשרון, בעקבות חברם אהרון קורצר. לאחר המלחמה הגיעו הוריו של זאב - מרדכי ומרים, מוינה, שניצלו מידי הנאצים ושרדו את מחנות הריכוז והם גרו יחד בדירה שכורה בבית שמואלי.

באבן-יהודה נולדו לחיה שני בנים נוספים, יואב ומשה (מוקל).

בשנות ה-50 עברה המשפחה להתגורר בבית פרטי בשיכון ותיקים באבן-יהודה.

חיה עבדה כטבחית בכפר הנוער "הדסים", ב"מטבח הפועלים" שבאבן-יהודה ובהמשך גם כמורה לעברית ועובדת סוציאלית (במשרה חלקית ובהתנדבות).

מאוחר יותר, עבדה כמזכירה במפעל מ.ל.ט. למוצרים טרומיים בקיבוץ תל-יצחק ולאחר שנות עבודה רבות יצאה לגמלאות.

לאחר מכן התנדבה במשך שנים לעבוד עם ילדי גן ב"משחקיייה" וגם בבית-ספר באבן-יהודה.

לחיה תשעה נכדות ונכדים: נועה, מאיה, אורנה, שי, רועי, שרון, נטע, דנה והילה.

ושבעה נינים ונינות: גל, יובל, שירה, נעם, רותם, גל וטל.

חיה מתגוררת עתה בדוור מוגן "גני שרונים" באבן-יהודה, נהנית מהחיים ומשפע עיסוקים ובילויים.



משפחתה של חיה חביב במלאת לה 80 שנה